

SINDBJERG KIRKE

FAKTA, SAGN OG
LOKALE FORTÆLLINGER

SAGNET OM SINDBJERG KIRKE OG HAURUM SØSTEN

Der boede en **troldkvinde** i tårnet på Sindbjerg Kirke. Hun havde set sig gal på Tamdrup Kirkes klokker, som havde en smukkere klang end Sindbjergs. Tamdrup Kirke ligger ved Horsens og i klart vejr kan man fra Toftevej i Lindved se kirken.

En dag besluttede troldkvinden, at det skulle have en ende. Hun lagde derfor en sten i sit strømpebånd og slyngede den af sted mod Tamdrup Kirke, men strømpebåndet brast, og stenen nåede kun halvvejs og landede i en lille nu tørlagt sø på en mark mellem Bøgballe og Haurum. Der kan man se den i dag.

Stenen er ca. 10 m i omkreds og ca. 2 m høj. Undersøgelser viser, at halvdelen af stenen ligger under jorden. Stenen har været fredet siden 1931. Der findes flere beretninger om stenen. Én af dem handler om, at stenen blev en ung piges redning.

Mette Jacobsdatter, datter af Jacob Sørensen "Haurum Søgaard" skulle bringe mad ud til gårdens karle og gik tværs over marken, hvor den store sten lå. En "mandvolm" tyr havde revet sig løs, og pigen reddede livet ved at springe op på den store sten. Hun blev senere gift med Peder Olufsen, "Salemgaard" og blev stammoder til slægten Jacobsen på "Salemgaard" i Sindbjerg sogn.

Mange sagn opstår, når der søges svar på noget, som synes uforklarligt. Det var ikke nemt at forstå, hvorfor en kæmpe stor sten lå dér midt på marken ved Bjerremosevej, 7100 Uldum.



SINDBJERG KIRKE

FAKTA, SAGN OG
LOKALE FORTÆLLINGER

SAGNET OM SINDBJERG KIRKE OG HAURUM SØSTEN

I dag ved vi, at Haurum Søsten er en vandreblok, som er ført med indlandsisen og efterladt, da isen smeltede.

En ukendt forfatter har udtrykt det sådan:

*Den ligger derude
i sol og væde,
den rejste hertil
på isbræens slæde.
Med gletsjeren førtes
den tusind af mile –
i Haurum Sø den lagde
sig til hvile.*

