

SINDBJERG KIRKE

FAKTA, SAGN OG
LOKALE FORTÆLLINGER

KIRKE- STALDEN

Nordvest for kirkegården ligger en bygning. For mange blot et gammelt intetsigende hus, men efterhånden et sjældent historisk hus. Her ventede hestene under gudstjenesten.

I sognerådets forhandlingsprotokol fra den 14. august 1877 blev der fremlagt en ansøgning fra kirkeværgerne for Sindbjerg kirke til skoledirektionen om at få en stald opført ved kirken. Til byggeplads ville den medtage 170 kvadratalen af de til skolen tilhørende jorder. Sognerådets erklæring lød sådan: "Undertegnede sognerådsmedlemmer har ikke noget imod ovenstående, når der for præstens heste bliver afgivet plads forud, og der af kirkens tilhørende indtægter årligt ydes skolelærerembedet i Sindbjerg en passende godtgørelse for det jordmål, som dertil af skolens tilhørende jorder vil medgå" Fire sognerådsmedlemmer gik ind for ansøgningen, mens et mindretal udtalte, at "de ikke kan tillade, at der tages jord fra skolelodden, da den ikke er for stor".

I 1915 blev den gamle stald fra 1877 afløst af den kirkestald, der nu ligger der. Det gamle lerstampede gulv er der stadig, og stalden har 16 båse, 8 i hver side, støttet af skråtstillede stolper og med tømrede krybber langs væggene.

Det er længe siden, der har været brug for opstaldning af heste, så bygningen fungerer i dag som lagerplads for graverens materiel. Sagkyndige har givet udtryk for, at kirkestalden er bevaringsværdig på grund af bygningens gode proportioner, så der har været forslag fremme om at sikre den for fremtiden.

